

Komrij's Canon

Een boek met gedichten lees ik meestal niet in één keer uit. Je moet een beetje doseren. Door elke avond een paar gedichten te lezen ben ik er in een jaar doorheen gekomen. 400+ pagina's vind ik vaak wat veel, maar het is een canon met 100 gedichten. En bij ieder gedicht een vaak humoristisch, ironisch commentaar van Gerrit Komrij. Dat is echt de moeite waard. Op het nachtkastje leggen.

Schrijver

[Komrij, Gerrit](#)

Jaar uitgebracht

2008

Jaar gelezen

2026

Genre

Fictie

Informatie

[recensie op teunisbunt.blogspot.com](http://teunisbunt.blogspot.com)