



Cyclaan

"Cyclaan", zei mijn moeder en dat is ook prima. Ze had cyclamen op de vensterbank staan en was er trots op dat ze er heel goed mee kon omgaan. Ze verdiende er wel een compliment voor, hoor.

Nou probeer ik cyclamen te houden in de tuin. Degene die ik in een pot heb gekocht, deden het heel goed. Ze verspreiden zich lokaal, nog niet op afstand. We hebben een paar soorten. Van de meeste kan ik niet achterhalen welke naam erbij hoort. Het zijn heel leuke bloemetjes vooral omdat ze in de winter bloeien.

Romke van de Kaa, die leuke stukjes schrijft in de krant, schreef een keer een artikel over cyclamen. Hij schrijft dat er wel een stuk of twintig soorten te krijgen zouden zijn maar dat er in de praktijk maar een stuk drie soorten van belang zijn voor de tuin. Hij beschrijft de

- *Cyclamen hederifolium* met klimopachtig blad, bloeit van augustus tot eind september
- *Cyclamen coum* die bloeit als de *hederifolium* uitgebloeid is tot in maart
- De eerste twee houden een zomerslaap, maar de cyclamen *purpurascens*, het alpenviooltje, bloeit van juni tot oktober. Hij geurt als lelietjes-van-dalen. Lastig goed te houden lijkt het wat hij houdt van bladaarde die in de zomer niet uitdroogt en van kalk

Die van ons staan in een hoekje onder een heg en dat lijkt dapper, maar op zo'n plek heb ik ze juist ook in het wild gezien in het bos in Italië.



Cyclamen hederifolium 'album'



Cyclamen in het wild in de Dolomieten

Informatie:

[Op Wikipedia](#)

[Cyclamen coum op Wikipedia](#)

[C. hederifolium 'album' op Hessenhof](#)

Bloei:

[08](#)

[09](#)

Aanwezig in de tuin:

Staat in de tuin



Plattegrond tuin